

Kerklank



Kerkblad voor protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

april 2023
jaargang 8, nr. 3

"Alles van belang voor de voortgang van de kerk wordt bewaard".

Van de voorzitter



Henk Meulink

Goede mensen

“Voor het slagen van kwaad is niets anders nodig dan goede mensen die niets doen”.

Dit was een uitspraak van Martin Luther King. Ik moest het eerst een paar keer lezen. Het kwaad komt van goede mensen? Dat zijn nu niet de mensen waar wij in eerste instantie het kwaad van verwachten. Wij zijn graag goede mensen, maar zijn wij ook goede mensen als wij niets doen? In de tweede wereld oorlog had je goede en foute mensen. Foute mensen waren mensen die heulden met de Duitsers, zoals NSB'ers en landverraders. Maar wie waren dan die goede mensen. Die niets verkeerd deden of helemaal niets deden. Maar als we het dichterbij huis zoeken. Als wij zien dat iemand onrecht wordt aangedaan, een vluchteling die geen onderdak krijgt of een hongerige die geen eten krijgt. Kunnen wij als goede mensen dan niets doen? Volgens Rutger Bregman deugen de meeste mensen. Zijn dat dan ook de goede mensen die niets doen?

Als ik de uitspraak van Martin Luther King steeds weer voor mij zelf herhaal, dan vraag ik mij af of mensen die niets doen wel goede mensen zijn. Waarom doe je niks? Misschien omdat je bang bent of omdat je niet wilt opvallen? Gelukkig hoeven wij niet te oordelen over mensen of ze goed of slecht zijn. Maar het is wel een oproep om wat te doen. Want daarmee laten wij het kwaad in ieder geval niet slagen. Wij kennen en geloven allemaal in één goed mens en dat is Jezus. Hij bleef niet aan de kant staan. Hij deed niet een beetje voor ons. Hij deed alles voor ons.

KERKKLANK

jaargang 8, nr 3

4/5 interview



20 kunst in de kerk



27 van de diaconie



30/31 uit de AK



de coverfoto is
gemaakt door
Gert Smilde

Overdenking

“Twee liederen van de Opgang.”

‘Alles wat over ons geschreven is - lied 556 - en dan staat er in het liedboek onder: ‘Van de opgang.’ Huh... is dat de kerk in Radewijk ? Die heet ‘De Opgang’. Daar komt de gemeente van de Levende samen en wordt er, zoals op zoveel andere plaatsen in onze gemeente, in ons land en in de wereld gezongen en gebeden, gedeeld en ontvangen van het Opstandingsverhaal van Jezus.

Ik heb ontdekt dat je veel verhalen in de Bijbel als een Paasverhaal kunt lezen. Ze vertellen over licht en nieuw begin, over ondergaan en bovenkomen, over uittocht en intocht, over zien en gezien worden en nog veel 0meer wat goed doet en een mens perspectief geeft.

De verhalen die wij tijdens de Paasdagen lezen zijn veelzeggend. Ze hebben ons een boodschap te vertellen. In de kerk leven we daarbij en in ons leven, leven we daarvan. Over leven gaat het dus. Nieuw leven en altijd weer opnieuw. Telkens weer. Niet voor niets is het dat we het Evangelie in doorgaande lezingen laten spreken.

Dat begint in de Stille Week voor Pasen.

Het ‘heden Hosanna en morgen kruisigt Hem’ klinkt nog na van de zesde zondag in de Veertigdagentijd, de Palmzondag. Het is het lied van de opgang naar Jeruzalem, te vinden in het liedboek. En dat twee keer, namelijk lied 536 en lied 556. Ik ontdek kleine verschillen in de tekst, maar de wijs is hetzelfde. Een prachtige melodie die de meeste kerkgangers goed meezingen. Het lied gaat over wat de Heer volbrengt, wat over ons geschreven is. Het zingt van de schepping die open gaat en onze harten die geopend worden. Het vertrouwt op de aanwezigheid die een vreugdevuur ontsteekt, in ons hart. Is het een Paasvuur? Het gaat over de vlam van ons bestaan die onderhouden wordt.

Dan zie ik het.

Het vijfde vers bij lied 556 staat niet bij lied 536. Kijk maar na. ‘Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen.’ Het gaat over vrede. Daar kunnen we wel wat meer van hebben, denk ik bij het scrollen van mijn nieuwsapp. Want met alles te lezen van oorlog en ellende, van de ene crisis na de andere crisis, ben ik maar opgehouden. Ik richt me in mijn leven liever op de vrede waarvan het Evangelie ons verhaalt. Die verhalen lezen we, vrijdag 7 en zaterdag 8 april. Van dit jaar. Zo bij de tijd is dat aloude verhaal. En dan is het op zondag 9 april Pasen. Het verhaal van leven en licht, van nieuw begin en bevrijding klinkt door tot op de dag van vandaag. Ik wens jullie veelzeggende Paasdagen toe.

Ds. Piet Langbroek.



In gesprek met Johan Boschma

Het is dinsdagmorgen 28 februari, 10 uur als we in de consistorie van de Höftekerk in gesprek gaan met Johan Boschma, archief beheerder van het archief van onze PKN gemeente Hardenberg-Heemse, Radewijk. Johan is geboren in Friesland in de plaats Workum. Na de lagere en middelbare school gaat hij een opleiding aan de kweekschool volgen. Begonnen in het basisonderwijs komt hij in 1976 naar Hardenberg om daar aan de MAVO les te gaan geven in de vakken geschiedenis en economie. Later gaf hij aan het Vechtdal college enkel nog economie. Johan is getrouwd en heeft 2 dochters.

Kerkelijk betrokken

Johan is op verschillende manieren betrokken bij de kerk. Zo heeft hij samen met Ferdinand Dijkhuis en Ina Ubels (ondertiteling van de foto's) de fotowand in de consistorie bedacht en uitgewerkt. De firma Vasse heeft voor de fotolijstjes gezorgd, waardoor er nu een mooie fotogalerij is ontstaan van predikanten die door de jaren heen die aan de Höftekerk waren verbonden. Ook is Johan scriba geweest; een hoogtepunt uit die tijd was de herdenking van de doleantie, die uitbundig is gevierd en waarover hij een boekje heeft geschreven.

We vragen Johan: hoe ben je archivaris geworden?

Johan vertelt dat na de fusie het archief van alle kerken naar de Höftekerk kwam. Er is toen bepaald dat alles, tot aan de fusie, behalve het archief van de Höftekerk, naar het gemeentelijk archief zou gaan. Eerst was het archief van de Stephanuskerk in het archief in Zwolle, maar dat is inmiddels weer terug in Hardenberg. Er is inmiddels al veel gedigitaliseerd. Wat belangrijk is wordt bewaard.

Wat is belangrijk en wat wordt dus bewaard?

Johan verteld dat o.a. de doop- trouw- en overlijdens- boeken worden bewaard. De kerk was in de tijd voor Napoleon de plaats waar de gegevens over deze belangrijke levensmomenten werden geregistreerd. Deze gegevens worden allemaal gedigitaliseerd, maar de originele papieren worden ook bewaard. Ook worden de notulen van de kerkenraadsvergaderingen van de diverse wijken, de algemene kerkenraad en commissie van beheer en diaconie bewaard. In het archief in de Schakel staat alles per wijk in mappen en dozen.



Ook de nieuwsbrieven en Kerkklank worden bewaard in het archief. Samen met Klaas Haandrikman wordt er gekeken wat er bewaard moet worden en dus opgeslagen in het archief.

archief beheerder PGHH

Hoe weet je wat je weg kunt doen?

Er zijn richtlijnen, zo vertelt Johan. De belangrijkste daarvan is: Alles wat belangrijk is voor de voortgang van de kerk wordt bewaard. Bij grensgevallen vindt overleg plaats. Wij vragen ons af of er ook wel eens stukken worden gemist. Jazeker, zegt Johan, dat is zeker zo, soms komt er bij een verhuizing o.i.d. een keer iets boven water. We geven dit wel door, maar soms is het ook echt weg, ook de persoon.



Komen er wel eens mensen archiefstukken inzien?

Ja, dat komt wel voor. Mensen, die bijvoorbeeld hun familiegeschiedenis willen uitzoeken, nemen dan contact op. Ze kunnen dan in de archiefkast boeken e.d. inzien. Johan is hier dan bij aanwezig. Er kunnen geen stukken meegenomen worden, wel gekopieerd. Naast het zoeken in de archieven zijn gegevens op zich gemakkelijk te vinden in het gemeentelijk archief, maar ook op internet.

Contacten met andere archivarissen

Zijn er contacten met andere gemeenten m.b.t. het archief. Johan verteld dat dit in het verleden wel is geweest, maar dat dit nu niet meer is. Wel is er af en toe contact met het landelijke bureau.

Is het archief in de Höftekerk beveiligd?

Het archief zit in de kelder van de Schakel in een grote kast. De kast is goed beveiligd, gekoeld en ook goed beveiligd tegen brand. Dat wilden we wel eens zien en dus gingen we o.l.v. Johan op excursie naar het archief.

Verbazing

We keken onze ogen uit. Zo netjes alles gearchiveerd is. Ook verbaasde het ons, dat er boeken waren, waarin stond wie welke banken, stoelen hadden gehuurd; dit werd gedaan tot 1914. Ledenbestanden, koopakten en legaten worden hier zorgvuldig opgeslagen.

We sluiten af met dank aan Johan voor het gesprek en dankbaar dat de geschiedenis van de kerk zo goed bewaard wordt.





Protestantse kerk
wijkgemeente Radewijk



Wijkpredikant
Ds. A. de Lange
0523-266653
bdelange@geholi.nl

Scriba
Dhr. H. Versteeg
Mastdijk 3
0523-270147
hcjversteeg@hotmail.com

Uit de kerkenraadsvergadering van 8 maart 2023

De kerkenraad besprak en regelde een aantal praktische zaken, van de viering van het heilig avondmaal 19 maart en hoe dat moet als deelnemers i.v.m. privacy niet in camerabeeld willen komen, tot en met het bord dat bij de ingang van de Opgang is geplaatst met daarop naam, gemeente en openingstijden (met dank aan Arjan Ramaker). Maar het zwaartepunt van de besprekingen vormde toch wel de vacatures in de kerkenraad (2 of 3 ouderlingen en scriba) en het vertrek van ds. de Lange, dat velen verraste. De vraag kwam op, of het huidige model van de kerkenraad nog wel haalbaar is. We zijn daar erg aan gehecht en willen het liever niet inruilen voor een andere opzet, omdat het zoveel voordelen heeft. Vooral dat de kerkenraadsleden goed voeling houden met de gemeente. Andere modellen, we bespraken een viertal alternatieven, hebben dat minder. De beste van deze vier leek ons het werken met een pastorale telefoon, zoals dat in de wijken Marslanden en Baalderveld ook gebeurt. We besloten dat welk model het ook moet worden, het alleen maar succesvol kan zijn, als het gedragen wordt door de gemeente. Want hoe dan ook blijven er mensen nodig die zeggen: nu wil ik wel een tijdje ouderling, diaken of scriba zijn. Om het belang van deze dingen goed met de gemeente te delen, besloten we

de gemeenteavond van 21 maart meer dan anders onder de aandacht te brengen: iedereen krijgt een uitnodiging thuisbezorgd.

NL-doet dagen

Als u dit leest zijn vrijdag 10 en zaterdag 11 maart al weer voorbij. Op deze NL-doet dagen' werd in de bijbelse tuin gewerkt, het naambord bij de Opgang geplaatst en in een goede sfeer gegeten en gedronken.



Gemeente-avond 21 maart

Op de gemeente-avond van 21 maart kwamen heel wat onderwerpen voorbij. Zo willen we in Radewijk er niet alleen voor onszelf zijn, maar open staan voor iedereen en de samenwerking zoeken met andere organisaties in het Dorp. In dat verband werden we bijgepraat over de eerste contacten van de Opgang met de Heugte en Plaatselijk Belang. Over en weer denken we dat we elkaar veel te bieden hebben. Hoe we kunnen samenwerken zal onderzocht worden door een partij van buiten. Daarover wordt binnenkort meer bekend. We willen ook een groene kerk zijn. Elk jaar nemen we een volgende stap. Na de zonnepanelen van vorig jaar denken we erover om dit jaar met groene schoonmaakmiddelen te gaan werken. Ook een laadpaal bij de kerk wordt genoemd.

Het zwaartepunt van de avond betrof de toekomst van de kerkenraad: gaan we verder op de bekende manier met ouderlingen en contactpersonen? Maar krijgen we de vacatures dan nog wel vervuld? Of moeten we naar een ander model, bijv. een pastorale telefoon zoals in Marslanden en Baalderveld gebruikelijk is? We hoorden van de voor- en nadelen die aan de beide modellen zitten. Na de pauze kwamen we daar in een uitgebreide discussie terug. Uit wat gezegd is, zal de kerkenraad in april een conclusie trekken.

We blikten terug op het om-en-om kerken in de wintermaanden. De aanwezigen vonden het fijn dat er op de zondagen dat er dienst was, meer kerkgangers aanwezig waren. Maar de tussenliggende week geen kerk, dat vond men niet plezierig. Je kon die zondagen wel uitwijken naar de Höftekerk, en dat gebeurde ook wel door sommigen, af en toe, maar de regelmaat raakt er uit en je mist de saamhorigheid van de eigen gemeente. Tenslotte keken we naar een filmpje met beelden van de NL-doet dagen 10 en 11 maart, waarbij we met het hele dorp o.a. de Bijbelse tuin opknaptten en een nieuw bord bij de kerk plaatsten. Zie de foto's

We kijken terug op een geslaagde bespreking. Het was een echt gemeenteberaad dat in een heel goede sfeer verlopen is.

Bijzondere data zijn:

- **zondag 23 april** kerk-en-school-dienst met 'De Ravelijn' (samenwerkingsschool den Velde);
- **zondag 30 april** gezamenlijke (zang)dienst met Baalderveld;
- **zaterdag 13 mei** boeken-stekjesmarkt;
- **maandag 29 mei** tweede Pinksterdag: rondje Radewijk;
- **zondag 18 juni** viering heilig avondmaal en afscheid dominee de Lange van wijkgemeente Radewijk.

Kerkenraadsvergadering

De volgende kerkenraadsvergadering staat gepland op **woensdag 26 april**. Wilt u iets onder de aandacht van de kerkenraad brengen, meldt het dan **voor 19 april**. Dan stellen we de agenda vast.

voor de kerkenraad, ds. de Lange.



Eén van onze lezers was het al vaker opgevallen. Op deze foto van de NOS: het kunstwerk op de streng beveiligde rechtbank waar het beruchte Marengo proces plaatsvindt, is van dezelfde kunstenaar als het kunstwerk in de kerk te Radewijk. Dit is toch eigenlijk wel heel bijzonder, een kunstwerk in een kerk **en** in een zo bekende rechtbank.



Protestantse kerk

wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan

0523-852168

ds.geraldarohan@gmail.com

Ds. Gijsbert Rohaan

0523-852168

ds.g.rohaan@gmail.com



Kerkelijk werker (50%):

Martijn van Breden

06-31002222

martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl



Scriba:

R. Schoemaker, Mercuriuslaan 23, Hardenberg

0523-242162

scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Ruim een maand...

Inmiddels zijn we meer dan een maand in Hardenberg-Heemse werkzaam en volop bezig met kennismaken. Dat is mooi werk! Soms met groepen tegelijkertijd, bijvoorbeeld met een grote groep ouderen tijdens de High Tea op 11 maart. Er waren trouwens naast ouderen ook een aantal kinderen die druk bezig waren geweest met het maken van lekkere hapjes. Het was een gezellige boel waarin we met veel mensen konden kennismaken. Zorgvuldig was deze middag voorbereid. Mooi servies, mooie hapjes, mooie mensen. Een geslaagde middag!

Met dat we met mensen kennismaken zijn we ook op zoek naar welk verlangen mensen hebben. Wat is nu het verlangen van uw hart? En wat zou dat verlangen van uw hart nu kunnen betekenen voor onze gemeente? Vaak heb ik al gezien dat zo'n verlangen niet zomaar in je leven er is, maar dat het iets van God is. En dat het je in beweging brengt. Niet omdat het 'moet', maar omdat je dat graag wilt. Daarom zijn we ook op zoek naar dat verlangen. Hoe zou

het zijn als we elkaars verlangens qua kerk en geloof en leven leren kennen? Wat zou er dan in beweging kunnen komen?

Zoeken naar wat ons beweegt, wat ons ook in beweging brengt. Daarin kunnen we iets van Gods Geest ook ervaren. We zien uit naar u!

Naast deze ontmoetingen is er natuurlijk ook het crisispastoraat waar we mee bezig zijn. Om duidelijk te hebben wie voor welke mensen verantwoordelijk is, hebben we de wijkgemeente in secties opgedeeld waar telkens één pastor verantwoordelijk voor is.

- Geralda: Oud Heemse 1, Oud Heemse 2, Norden, Norden-Hazenbos, Hazenbos-West en Hazenbos-Oost.
- Gijsbert: Heemserbos, Rheeze/Diffelen, Rheezerveen-Noord en Rheezerveen-Zuid.
- Martijn: Vogelbuurt, Spaanskamp, Heemserveen/Haardijk, Collendoorn/Marslanden en geperforeerden.

Mocht u graag een van ons op bezoek hebben, schroom dan niet om even te bellen of te mailen/appen. We horen graag van u.

Pasen

We zijn op weg naar Pasen. Het centrale feest van de kerk. Jezus leeft! Alle redenen om God te loven en te prijzen. Dat gaan we dan ook doen natuurlijk! Het begint al met Palmzondag waar de kinderen met hun Palmzondagstokken in de kerk komen en daarna in optocht naar Clara Feijoen Heem gaan. Prachtig om zo het evangelie buiten de kerkmuren te laten zien en dat jonge mensen ouderen kunnen ontmoeten op deze wijze. Dan volgt de Stille Week en dan wordt het Pasen!

Paasmorgen starten we met een Paasontbijt. Een oude traditie in Heemse die voortbordurt op de traditie uit de vroege kerk. De nacht voor Pasen werd door christenen uit die tijd wakend doorgebracht. Vroeg in de morgen was er een gezamenlijke maaltijd en zo deelden mensen hun blijdschap over de opgestane Heer en waren ze met elkaar verbonden.

Bij een goed ontbijt horen natuurlijk eieren. Die konden in overvloed gekocht worden de afgelopen maand. Evenals allerlei paasdecoraties. Alles werd verkocht ten bate van 'Stichting Vrienden van Hospice 't Huis aan de Vecht' in Hardenberg. Op het moment van schrijven van deze Kerkklank is de opbrengst nog niet bekend.

Voor tieners is er een apart programma omdat er deze zondag tienerdienst is. Zij ontbijten samen bij de familie Pothof. Verzamelen zich voor de Esch en komen na de dienst daar ook weer terug.

Na het ontbijt vieren we samen Pasen in de kerk. Klaasjan Pullen en Herman Boerman zullen muzikaal bijdragen in deze dienst. Pasen ademt opgewektheid, vrolijkheid en doet ons zingen, jubelen en juichen: U zij de glorie, opgestane Heer!

Paasjubel

Op 2e Paasdag zingen we het samen uit over Heemse dat de Heer is opgestaan. Op oude grond, achter de Witte of Lambertuskerk zullen we bij de begraafplaats Paasliederen zingen. Vorig jaar is dit initiatief gestart vanuit de Kandelaarkeerk en nu wordt deze Paasjubel door de drie kerken (GKV, CGK en PKN) in Heemse samen georganiseerd. Om 9:30 uur begint het en u bent van harte welkom!

Na afloop bent u van harte welkom voor een ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie in De Aerninckhoff (bij slecht weer zingen we in de Witte of Lambertuskerk).

Zo is er dus veel samen te beleven rondom Pasen. Samen zingen, bidden, eten, ontmoeten. Kortom, samen gemeente-zijn. Dat werkt verbindend zo ervaren we telkens weer.



Activiteitencommissie

Om die verbinding verder te stimuleren zijn we op zoek naar mensen die graag een activiteit willen organiseren. Enerzijds om de verbinding te stimuleren, anderzijds om het wijkfonds te versterken. Misschien heb je wel allerlei ideeën of ben je juist graag uitvoerend bezig. Meld je dan aan bij Roel Schoemaker (scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl).

We wensen u allemaal gezegende Paasdagen toe!

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

Jeugdwerk Heemse

In de Höftekerk zijn wij zondag 26 februari gestart met het veertigdagenproject van Bible Basics. Wij denken na over de vraag: Wie is Jezus? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar? Welke waarheid ontdekken we over Jezus? Zo leren wij Hem op weg naar Pasen beter kennen. Bij het kindermoment in de dienst is er mooi een kerkraam. Elke zondag openen we in de dienst een venster, en zo wordt het steeds duidelijker wie Jezus is en wie hij voor ons wil zijn.



Zondag 19 maart is Daan Anne-Mark Veurink gedoopt. Het was een feestelijke dienst! We hebben als kinderdienst Daan een mooie boekenlegger gegeven met daarop een gedichtje.

Kindje dat het water voelt,
Weet je dat God jou bedoelt?
Druppels op je babywang
Raken jou je leven lang

Water tekent een geheim:
Dat je kind van God mag zijn.
Water levert het bewijs:
God gaat met je mee op reis.

Want wanneer je bent gedoopt,
Weet je dat God naast je loopt
En dat Hij je altijd helpt
Wat Hij zegt dat is Hij zelf.



Boekbespreking

De vijfde evangelist.....

In de 17e eeuw staan deze boeken naast de bijbel op veel boekenplanken in Nederland. Bij ons zijn ze heel onbekend. Ik zeg er direct bij: het is geen gemakkelijke kost. Je moet het interessant vinden en er anders niet aan beginnen!

Jozef Ben Mattias (37-ca. 100 na Christus) komt uit een priesterfamilie in Israël. Hij is een begaafde en veelzijdige man. Als in het jaar 66 gewelddadig verzet uitbreekt tegen de Romeinse overheersing is hij generaal in het Joodse leger en vecht hij in Galilea. Dat doet hij succesvol en er komt een prijs op zijn hoofd te staan: de Romeinen willen hem graag gevangennemen als ze de kans krijgen.

De Romeinen laten die nederlaag niet op zich zitten, ze komen terug en er ontstaat een bittere strijd. Al vrij snel wordt Jozef

gevangengenomen, maar hij slaagt erin om bevriend te raken met de keizer. Bij het beleg van Jeruzalem door de Romeinen probeert Jozef onderaan de muren zijn landgenoten te overtuigen de strijd op te geven. In de stad zélf woedt een burgeroorlog tussen twee gewelddadige groepen en gematigde burgers zijn vreselijk de pineut. Die willen ook het liefst de overgave aan de Romeinen: het is de minst slechte oplossing en brengt tenminste stabiliteit. Het gebeurt niet: in het jaar 70 wordt de stad ingenomen, de tempel verwoest, tallozen sterven. Het is het einde van een tijdperk in de Joodse geschiedenis.

Jozef gaat dan naar Rome. Zijn naam wordt verromeinst: Flavius Josephus. Hij blijft een orthodoxe Jood en gaat schrijven: de Joodse oorlog (die net achter de rug is) én de geschiedenis van het Joodse volk van Adam tot het jaar 70. Beide boeken geven schatten vol informatie. In "de Joodse oorlog" vind je heel veel informatie over de tijd van Jezus. Zo komt hij aan die naam: vijfde evangelist. Er is nog een

reden. In al die bladzijden kom je één heel verrassende alinea tegen: deze:

In die tijd leefde Jezus, een wijs man, Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en Hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht Hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naam hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.

Ds. Wim van der Wel

Over: Flavius Josephus: "De Joodse oorlog" en "de oude geschiedenis van de Joden" (beide uitgegeven bij Ambo)





Protestantse kerk
wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant
Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.



Wijkpredikant 0,2
Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Scriba
Sander en Mariëtte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Pastoraal coördinator
Trijnie Zoer
06-20535961

Pasen 2023

Volgende week vieren wij weer Pasen. Alles wordt anders. Wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft, voor eeuwig en altijd! Licht gaat op, leven breekt door. Als een zonsopgang die nooit meer ondergaat. In uw en jouw leven lijkt het soms dat er geen uitzicht is. Wat mooi is gaat kapot. Of mensen zijn meedogenloos. Waar is God dan in dit alles? Toen Jezus werd gevangen, veroordeeld en gekruisigd leek God afwezig. Maar: de Gekruisigde werd opgewekt, God is er wél! Hij kan alles anders maken. Laten wij moed vatten, ook als het soms moeilijk of donker is in ons leven. Leef in hoop. In elke vogel die zingt, elke knop die opengaat en in elke zonsopgang mag je zien, mag je horen: Jezus leeft!

Paas-single

Met Pasen vieren wij feest, want Jezus leeft!
Make Some Noise Kids heeft speciaal voor
Pasen een nieuwe supervrolijke paas-single
gemaakt:



Een nieuw begin, een nieuwe kans
Dank U, Jezus, alles is volbracht
U bent opgestaan

Een nieuwe weg, een nieuwe start
Dank U, Jezus voor het lege graf
U bent opgestaan

Wij vieren FEEST want Jezus LEEFT!

De single luister je via Spotify, of bekijk de
kleurrijke videoclip en dans mee via
<https://tinyurl.com/pknmrs>. Je kunt ook de
QR-code scannen.



Woord van de voorzitter

Het is al weer even geleden, vandaar dat het tijd wordt voor een update. Ik geef jullie graag een inkijkje waar wij als wijkkerkenraad Marslanden zoal mee bezig zijn.

In september van dit jaar treden er enkele ambtsdragers af. Drie ouderlingen (algemene zaken, jeugdouderling en de voorzitter) en een diaken.

Momenteel zijn wij druk bezig met het benaderen van gemeenteleden om deze vacatures te vervullen. Er is al een nieuwe jeugdouderling gevonden en we zoeken nog een diaken, een ouderling en een voorzitter voor de wijkkerkenraad. Mocht u geïnteresseerd zijn of mocht u zich geroepen voelen, meldt u zich dan bij een van onze kerkenraadsleden! Dominee Yvonne heeft haar behandelingen d.m.v. chemotherapie en bestraling afgerond en gaat bijna beginnen aan haar revalidatietraject. Helaas heeft de behandeling zijn tol geëist, wat betekent dat ze de eerste tijd nog niet weer in ons midden zal zijn. Gelukkig is het onze preekvoorzienner gelukt om de openstaande zondagen in te vullen met (gast-)predikanten. Het gaat dan om het rooster tot en met december 2023.

We zien de bezoekersaantallen toenemen nu de diensten om de week plaats vinden. Vanaf april kunnen we elkaar weer iedere week zien. We hopen dan ook dat u allemaal naar de Matrix blijft komen!

Sinds de afwezigheid van dominee Yvonne is ons pastoraalteam tijdelijke aangevuld met dominee Frans Schipper. Hier zijn we uiteraard heel blij mee. Het pastoraalteam organiseert ouderenmiddagen en ook wordt er Heilig Avondmaal bediend in de Schoutenhof. Tevens verzorgt het team diverse attenties. Als wijkkerkenraad zijn wij heel blij met een team als dit. Wenst u bezoek van iemand van het pastoraal team, laat u ons dit dan weten?

Dit kan via de pastoraal coördinator, te bereiken via 06 20535961 en pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl.

Sinds april 2022 implementeren wij het nieuwe beleidsplan binnen de gemeente. Onlangs hebt u een mail gehad over ons behoefte onderzoek. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitslag van deze enquête en laten u dit in de volgende Kerkklank weten.

De diaconie houdt zich bezig met diverse diaconale projecten en de diakenen zijn bij diverse activiteiten betrokken. Hebt u diaconale hulp nodig? Laat ons dit dan weten! We snappen dat dit een bepaalde drempel heeft, maar we denken graag met u mee wat we voor u kunnen betekenen.

We hebben het al eens eerder aangegeven, maar het vinden van organisten wordt steeds lastiger. Dus wanneer er kandidaten in de wijk zijn, horen wij dat als kerkenraad graag. Ook zijn wij op zoek naar gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen en mogelijk eens tijdens een kerkdienst in de Matrix voor de muzikale begeleiding willen zorgen.

Kortom, wij zijn als PKN Marslanden volop in beweging en er gebeurt van alles. Hier zijn we heel blij mee en dankbaar voor! Samen komen we verder. Laten we dit vooral zo doorzetten.

Hartelijke groet, Jan Veneman
Voorzitter wijkkerkenraad Marslanden



Tienerdienst in de Marslanden

Tienerdienst is een samen zijn van tieners. De tieners hebben afscheid genomen van de kindernevendienst en komen naar de tienerdienst tot en met ongeveer 16 jaar (ouder is ook altijd nog welkom). Elke vierde zondag van de maand komt de tienerdienst bij elkaar in de Matrix, de komende zondagen zijn dat 23 april en 25 juni daarna houden wij zomervakantie en beginnen wij weer in september. De leiding bestaat uit Mannetta, Rianne, Renske, Tim, Lizeth en Gerdie. Wil je op de hoogte blijven van de tienerdienst stuur dan even een mailtje naar jeugdmarlanden@gmail.com.



Zondag 19 maart jl. was het weer zover. Daar waar de volwassenen zich mochten melden voor de kerkdienst, werden de tieners met een gedekte tafel ontvangen voor de maandelijkse tienerdienst.

Op de planning stond een enerverende 'PaasChallenge', opgebouwd uit escaperoom-elementen. Deze PaasChallenge is onderdeel van het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Aan Tafel!'

Spelenderwijs ontdekten de tieners het verhaal van Witte Donderdag, het vervolg naar Goede Vrijdag en kregen ze zicht op de Opstanding. 'Het Laatste Avondmaal' was de rode draad in het verhaal met als afsluitende gang een Paasstol. Het spijs werd symbolisch verwijderd, evenals de steen die verplaatst werd voor het graf van Jezus. 'Het was een gezellige ochtend met leuke opdrachten, de tijd vloog voorbij', aldus de tieners.

Uitnodiging

Graag willen wij onze 65 plussers (uit de wijk PKN Marslanden) uitnodigen voor onze gezellige koffie & theemiddag! Dit vindt plaats op 2 mei, in de Schout (Schoutenhof), vanaf 14.30 uur. U kunt zich aanmelden bij Rinie Rotman (0612382488), Femmie Kroon (0630929765) of Hilda Breukelman (0523264884)



Protestantse kerk
wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:
Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof

Scriba:
Evelien bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Baaldervelddiensten

Op **Paasmorgen 9 april** is er de Paasviering in de Beek. Met paasontbijt vooraf, vanaf 9 uur in de kantine. Er wordt in deze dienst gedoopt en we heten Ellen Kolthof van harte welkom in onze wijkgemeente als kerkelijk werker.

Zondag 16 april is er een Baaldervelddienst waarin Kees Kuiper en de cantorij BV een aantal mooie liederen voor ons maar ook met ons zingen.

Zondag 30 april houden we om 10 uur in de Opgang te Radewijk een gezamenlijke zangdienst. Dit komt voort uit onze samenwerking in de coronatijd, toen onze diensten daar online werden gehouden. We hopen dat ook de Baaldervelders komen, het is goed te fietsen.

Geluid M/V

We zijn op zoek naar iemand die het geluid tijdens onze diensten wil bedienen. Wanneer je dit wilt doen, laat het ons weten.

Wij hebben een eigen wijkfonds waar we voor onze wijk veel mee kunnen doen. De Baalderveldpot wordt beheerd door Henk Kleinjan. Wanneer je een gift wilt geven of kosten hebt gemaakt voor onze wijkgemeente die je kunt declareren dan kun je gegevens met bonnetjes in de bus doen bij Henk Kleinjan Floralaan 82. Communiceren gaat het handigst via de mail henkengerina@hetnet.nl

Afspraak maken

Wijkpredikant Piet Langbroek is op maandagmorgen vanaf 10 uur beschikbaar voor gesprek in de Hóftekerk. Je kunt er zo naar toe komen. Mocht je een ander moment willen afspreken of bezoek aan huis wensen, dan is dat mogelijk. Neem voor het maken van een afspraak zelf contact met Piet op of vraag iemand dat voor je te doen.

Nieuwsbrief

Elke week is er een nieuwsbrief Baalderveld met info over de wijk, onze plannen en de diensten. Op de website van onze plaatselijke kerk kunt u de brief vinden bij de wijkberichten. Wanneer u iets te melden hebt wat u graag op de nieuwsbrief wilt hebben, stuur dan een mail naar Piet of bel hem even.

Goeie Plak actie

De inzameling voor de Plus boodschappenpakketten is een succes geworden. Wij hebben 347 pakketten bij elkaar kunnen plakken. Echt fantastisch. Hartelijk dank!





Protestantse kerk
wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant
Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl



Scriba
Hennie Kregel
Rodedijk 30
06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

DIENSTEN IN DE KAMP

Paasmorgen: nieuw leven!

Op zondag 9 april vieren we Pasen! Dat is – ondanks dat Kerst die naam heeft – hét feest van de kerk. Het thema is “nieuw leven”. Dat slaat natuurlijk op het voorjaar. Maar dat is te oppervlakkig. Het slaat vooral op het beslissende dat met de dood van Jezus alle hoop dat het Licht het zou winnen van het Donker de bodem in leek te zijn geslagen. De leerlingen waren getraumatiseerd. En dan is er het totaal onverwachte; ze zien hun Vriend, hun Rabbi, hun alles levend en dat tot een aantal keren toe. En Hij verwijt hen niks, brandt ze niet af, maar houdt van ze en zendt ze erop uit. Overall waar het licht in levens dóórbreekt, mensen uit de put komen, van angst naar vertrouwen groeien: dáár is de levende Heer aanwezig en we gaan het uitbundig vieren! De nu-je-onderwegband én een trompettist zorgen voor de begeleiding, ds. Wim van der Wel is de voorganger, uiteraard is er voor alle kinderen een activiteit (inclusief de oppas). Vreugde dus als bron in een wereld vol zorgen!

Op zondag 23 april vieren we met elkaar het avondmaal. Dat is eigenlijk het vervolg van de vreugde van twee weken ervoor. We doen dat in een kring en in het midden staat de tafel met brood en wijn. Eigenlijk dus precies zoals het is: Christus die de verbindende schakel is die ons voedt en inspireert en met elkaar verbindt. Het liedboekkoor zingt met ons en in de dienst

gaan we aandacht besteden aan hoe we met elkaar gemeente kunnen zijn in deze tijd. Met “in deze tijd” bedoel ik én na corona én nu we alweer een tijd één dienst per maand hebben gehad. Hoe blijven we verbonden? Het Lichaam van Christus in het midden gééft wat én inspireert ook, zet aan tot extra inzet, denk ik. Ook hier geldt: er is een kinderactiviteit, oppas en na afloop is er koffie, thee enz. Verder: delen is fijn. Dat geldt voor het goede nieuws van Pasen als van brood en wijn. Neem alsjeblieft wat mee voor de voedselkast bij de wijkboerderij. Het hoort naadloos bij het evangelie en is geloven in de praktijk.

Voedselkast

Alle dagen kun je wat in de voedselkast zetten bij de wijkboerderij, als je wat kunt en wilt missen. Of als je het nodig hebt om er wat uit te halen, doe dat dan vooral en schaam je niet. Als je helemaal in de knel komt dan....

Ombudsmensen en diakenen

Dan bel je een ombudsmens of diaken. Wie en wat is dat?

In onze wijk Baalder hebben we de werkgroep “welzijn” waarin we samenwerken met o.a. de wijkvereniging en de GKV. Vanuit die groep zijn er goede contacten met samen doen, de woningbouwvereniging, de gemeente én de voedselbank. En zelf hebben we ook nog wat middelen. We kunnen je – uiteraard vertrouwelijk! – proberen te helpen. Bij ons is Marc Stevens de diaken die in deze groep zit. Je zou hem kunnen bellen: 06-10076082.

Op 10 en 17 december is er geflyerd in diverse delen van de wijk. Dat werd goed ontvangen. De eerste hulp is al geboden. Het waren goede en waardevolle gesprekken. Het heeft ook gezorgd voor een inkijkje bij mensen thuis waardoor een beeld gekregen is over de omstandigheden van mensen.

E.e.a krijgt vanaf deze maand een vervolg in andere straten.

Kringen

In onze wijk draaien drie kringen. Er is een **"geloof-leefkring"**, waar mensen één keer in de maand samen komen op een woensdagmorgen bij iemand thuis. We verdiepen ons telkens in een onderwerp dat te maken heeft met het leven zélf én met de rol van geloven erin. Het gaat bijv. over "engelen", over "wat heeft God te maken met het lijden" enz. Het gaat erom op een open manier het thema te verkennen én je geloof te verdiepen.

Er is ook de **30+ (inmiddels 35+ 😊) kring** die één keer per maand op dinsdagavond samenkomt. De thema's die in de Kampdiensten aan de orde komen, komen op die avonden ook aan de orde. En je hebt de **30- (inmiddels 30+ 😊) kring** die ook één keer per maand op dinsdagavond samenkomt en hetzelfde onderwerp bespreekt in alle openheid. Wil je informatie over deze kringen: tel. 272860.

Iets nieuws.... back to basics

Ik (wvdw) wil na de Pasen iets nieuws (opnieuw) starten. In de basisschool de Elzenhof terug naar de basis met elkaar: de bijbel! Dat is echt zo'n boeiend boek, ik geniet er iedere dag van. Ik weet ook dat het voor velen een heel lastig boek is, dat ergens in een la ligt te verstoffen en daarom wil ik je helpen met er plezier aan te krijgen. We gaan vijf avonden lezen uit het boek van Mattheüs. Ik probeer je achtergronden te laten zien, waardoor het boek – en daarmee hoop ik God en de verhalen over Hem en Jezus – sprekender wordt. En we gaan ook kijken of we kunnen leren op teksten "te kauwen, te mediteren", zodat je gaat merken wat er aan krachtvoer in zo'n tekst zit. Net zoals je een tijdje een bouillonblokje (de bijbeltekst) in warm/kokend water (je eigen hoofd/hart) legt

en dat water krachtiger wordt. Doe mee als het je wat lijkt. En probeer het een keer ook al denk je "bijbel is niks voor mij". Kon wel eens reuze meevallen!

Ik plan de data voorlopig op 11 en 18 april, 9 en 30 mei en 13 juni, inloop 19.30 uur, begin 19.45 uur tot maximaal 21.30 uur.

Tot slot

Hartelijke groet,

ds. Wim van der Wel



vrolijk
pasen!



Protestantse kerk
wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:
Ds. A. de Lange
0523-266653
bdelange@geholi.nl



Wijkpredikant:
Ds. P. J. H. Noordmans
W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com



Scriba:
Jenny Welleweerd
Bruchterweg 70
06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Kerkelijk werker 50%:
Martijn van Breden
06-31002222
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl



Eerste Paasdag

De Eerste Paasdag beginnen we met een gezamenlijk Paasontbijt in De Schakel. Vanaf 8.45 uur mag u binnenlopen. Met het oog op de voorbereidingen is het wel nodig dat u zich vooraf hebt aangemeld bij Kim Nijeboer, kim@nijeboer.nu. Een gezamenlijk ontbijt op de grote feestdag van Pasen is een mooie en al oude traditie.

Dan begint om 10.00 uur de viering in de Höftekerk. 'De Heer is waarlijk opgestaan!' Het koperensemble onder leiding van Jan Maathuis verleent medewerking. Na de dienst is er alle gelegenheid elkaar bij de koffie te ontmoeten. Allen heel hartelijk welkom.

Goede Vrijdag

Op de Goede Vrijdag – 7 april – zijn er meerdere diensten in Hardenberg en Heemse. Wie graag op deze dag ook het Heilig Avondmaal wil vieren is welkom in de Hessenwegkerk om 19.30 uur. Deze traditie kennen we in Heemse en Hardenberg en we gaan deze dienst nu samen houden. Dit jaar in

Heemse, volgend jaar in Hardenberg. Gelukkig kennen we de weg naar Heemse inmiddels, met dank aan de gezamenlijke diensten in de eerste drie wintermaanden. Voorganger in deze dienst is ds. Noordmans.

Welkom Martijn van Breden!

Vanaf 1 maart is Martijn van Breden officieel verbonden aan onze wijkgemeente als kerkelijk werker. In de dienst van 26 februari werd hij bevestigd door collega ds. Bert de Lange. In die dienst heeft Martijn zichzelf voorgesteld op een originele en aansprekende manier. In een lied bracht hij aan ons over hoe hij zich geroepen en gedragen voelt om dit werk in de kerk te doen.

We zijn heel blij met de komst van deze fijne collega. We spreken ook hier de wens uit dat hij zich in onze wijkgemeente snel helemaal thuis zal voelen.

Natuurlijk kan hij niet overal tegelijk zijn. Voor 50% blijft hij ook nog werkzaam in Heemse. Dus de tijd is beperkt. Maar wie weet kunt u hem op een volgende wijkgemeenteavond in De Schakel eens nader ontmoeten.

Emeritaat ds. Bert de Lange in zicht

Via het kerknieuws werd u waarschijnlijk op de hoogte gebracht van het voornemen van ds. Bert de Lange om op 1 juli a.s. met emeritaat te gaan.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht u misschien enigszins overviel. Tegelijk weten we allemaal wellicht ook dat het werk van predikant soms zwaar en veel kan zijn.

Afhankelijk van je gezondheid en reserves kun je het dan nog met plezier volhouden... of niet. Zelf geeft hij op zijn website nog een nadere toelichting.

Hoe het ook zij... na zo veel jaren samenwerking en trouwe dienst komt het einde straks dichterbij, en de datum is nu bekend.

De kerkenraden van het Centrum en Radewijk, in nauw overleg met de AK en het college van kerkrentmeesters, beraden zich op de situatie die straks gaat ontstaan. Hopelijk vinden we een goede oplossing en invulling. We vertrouwen er op dat dit gaat lukken.

Collega de Lange is ook in onze gedachten: het is toch heel ingrijpend zo'n besluit. Hoewel ik hoorde dat men in Frankrijk anders tegen het pensioen aan kijkt: er begint gewoon een hele fijne nieuwe levensfase.

Gemeentereis Jordanië en Israël

Van 20 april tot 1 mei zijn we op reis. We gaan proberen u als thuisblijvers af en toe een beetje op de hoogte te houden. Waarschijnlijk via bijvoorbeeld Facebook. Zoek op Hardenberg Centrum. Als het lukt sturen we ook een berichtje naar kerknieuws.

We verheugen ons op de reis!

Vacatures kerkenraad

Binnenkort zal duidelijk worden hoeveel kerkenraadsleden er aftredend zijn... en dan ook werkelijk vertrekken, dit voorjaar en deze zomer. Dát we een aantal nieuwe ouderlingen en pastoraal bezoekers nodig hebben is al wel duidelijk. En ook enkele diakenen. We hopen heel sterk dat we nieuwe mensen zullen vinden. Iedereen doet z'n best. Dat er zegen mag rusten op onze zoektocht.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan alle lezers van dit wijkbericht!

Ds. Pieter Noordmans



'Aan tafel! Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding!'



23 april 10.00 uur
Höftekerk Neeltje Jonkers

Bijzondere viering in de Höftekerk!

Op 23 april is er een dienst rond het jaarthema 'Aan tafel. Van de tafel van de Heer naar de tafel van verbinding'. Met een groep vrouwen hebben we ons op verschillende manieren verdiept in dit thema. Wat zijn er weer prachtige kunstwerken tot stand gebracht. Mooi te zien hoe een tekst, afbeelding of gesprek met elkaar mensen inspireert, aan het denken zet. Tijdens de dienst en na afloop (nog beter en mooier!) kunt u de werken zien en van de kunstenaars zelf horen wat hen raakte. Ze vertellen er graag over tijdens de expositie in de Schakel. Het was weer een uitdagende, waardevolle zoektocht die we met elkaar beleefden. Welkom namens allen, Neeltje Jonkers



Animatiewerk met een Missie!

Waarom animatiewerk met een Missie? Het belangrijkste motief voor Stichting 'Dabar Vechtdal' voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Matteüs 28:19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.

Vanuit het IZB is jaren lang onder de naam Dabar evangelisatie en animatiewerk verricht op veel campings in Nederland. En dit werk is tot een zegen geweest voor veel campinggasten. Niet alleen voor campinggasten, maar ook voor veel jongeren die hieraan hebben meegewerkt en de vrijwilligers in de plaatselijke Dabar commissie, die al het voorbereidende werk verrichtten.

Het IZB heeft helaas besloten te stoppen met het Dabarwerk. De plaatselijke Interkerkelijke Dabar commissie in de gemeente Hardenberg heeft besloten door te gaan onder de naam Dabar Vechtdal.

'Dabar' is Hebreeuws voor 'woord en daad'. Je deelt het evangelie in woorden en daden.

Maar waarom op een camping?

Een camping is in de zomermaanden een levendige plek waar jong en oud vakantie viert. Er is van alles te doen, een campingwinkeltje, een zwembad, een snackbar, een speeltuin en sportvelden, allerlei voorzieningen om lekker te ontspannen en weer op adem te komen.

In dat tijdelijke dorp mag de kerk niet ontbreken. Vooral ook voor hen die niet (meer) vertrouwd zijn met God en geloof.

Daarnaast biedt Dabar Vechtdal jongeren de mogelijkheid om te 'oefenen' in getuige zijn. Zij ontdekken hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid van God te leven bij het delen van je geloof. En zij kunnen hun talenten ontdekken en vaardigheden uitbreiden.

De jongeren die deelnemen komen uit alle hoeken van Nederland. Leeftijd ligt tussen de 18 en 25 jaar. Wij willen vooral graag de jongeren uit onze regio motiveren om deel te nemen aan dit initiatief.

Zoals ons nieuwe logo laat zien is dit een plaatselijk interkerkelijk initiatief. Daarom doen we een beroep op alle kerken in de gemeente Hardenberg om ons hierin te ondersteunen.

Dabar Vechtdal
Stegerensallee 31a, 7701PJ Dedemsvaart
Mobiel: 0651385798

Actie Schoenendoos zoekt ruimte

VUL EEN
SCHOENENDOOS,
GEEF EEN SCHAT

PLEK GEZOCHT VOOR VERWERKINGSCENTRUM HARDENBERG E.O.

Alweer twee jaar mogen we als Verwerkingscentrum Hardenberg e.o. schoenendozen nakijken voor stichting Gain, zodat kinderen die leven in armoede een mooi gevulde, gelijkwaardige doos ontvangen en we zo heel veel kinderen blij mogen maken met een cadeau van onschatbare waarde. Wat is het ontzettend leuk om te doen en wat zijn we blij en dankbaar voor alle vrijwilligers die ons helpen met het nakijken en bijvullen van de schoenendozen, zakjes naaien, sjaals breien, schoenendozen versieren, op koopjesjacht gaan, geld doneren, enz.

Waar we eerst als vrijwilligers een paar honderd dozen van een aantal basisscholen uit de gemeente Hardenberg nakeken, zijn we sinds twee jaar een verwerkingscentrum en worden er duizenden schoenendozen gebracht. We kijken ze allemaal na en waar nodig vullen we ze aan. Daarna worden ze in transportdozen verpakt, klaar voor verzending.

We zijn Aaron en Annemarie Stapel heel dankbaar voor de afgelopen twee winters dat we kosteloos gebruik mochten maken van de kantine en winkelruimte van hun familiecamping De Vechtvallei. Toch zijn we er inmiddels achter dat om verschillende redenen de plek zelf wat lastig is, zoals de bereikbaarheid en de grootte van de opslagruimte. Daarom zijn we op zoek naar een andere werkplek voor het verwerkingscentrum. We hebben al veel rondgekeken en gevraagd maar helaas nog niets gevonden, terwijl de ruimte niet eens heel groot hoeft te zijn. Wie kan ons helpen?

Wat zoeken we:

Ruimte voor:

- werkplek voor 4-6 personen
- het uitstallen van de aanvulspullen
- containers met schoenendozen, zowel nagekeken als niet nagekeken
- containers met transportdozen / pallets

Beschikbaar in de wintermaanden van oktober/november t/m februari/maart

Het pand moet goed bereikbaar zijn voor een vrachtwagen

In de omgeving van Hardenberg / Gramsbergen

Actie Schoenendoos zoekt ruimte

Wie weet er iets of heeft er iets voor ons? Of weet je niet zeker of het geschikt zou zijn voor ons verwerkingscentrum? Of heb je andere vragen of meer informatie nodig?

Mail dan naar hardenberg@schoenendoosactie.nl

Of neem contact op met Marike Niezink via 06 - 292 184 77

Ook kan er contact opgenomen worden via onze Facebookpagina 'Verwerkingscentrum Hardenberg e.o.', waar we geregeld berichtjes en updates plaatsen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Hartelijke groet van alle vrijwilligers van Verwerkingscentrum Hardenberg e.o.



In herinnering

Tiny Zweers - Slot

Op zondag 5 maart overleed Tiny Zweers-Slot, op de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde in Oostloorn. Oorspronkelijk kwam ze uit Oud-Lutten, jongste telg van Arend en Johanna Slot.

Haar vader overleed toen ze 2 jaar was, aan TBC. Na haar schooltijd ging Tiny werken bij een textiel fabriek in Dedemsvaart. Op haar 20ste kreeg ze verkering met Henk Zweers. Ze trouwden in 1953, op 11 september. Ze gingen wonen aan de Stationsstraat in Hardenberg, tegenover het oude Röpcke-Zweers ziekenhuis. Samen kregen ze vier zonen en tenslotte een dochter. Moeder was altijd present voor de kinderen. Het was een gezellige tijd.

Later kwamen er ook verdrietige dingen op haar pad. In 2010, op 7 februari, overleed haar man Henk. En al twee jaar daarvoor, in 2008, overleed de oudste zoon, Gerrit. Het verdriet was groot. Haar aandacht voor de kinderen en kleinkinderen was nu zo mogelijk nog groter dan eerder. Ze vond het heerlijk als iedereen bij elkaar was.

In Oostloorn had ze het goed naar haar zin. Ze heeft er 13 jaar gewoond. Ze werd goed verzorgd en genoot onder andere van de kerkdiensten op zondag.

Het geloof was voor haar belangrijk. Zingen, de preek en muziek – daar kon ze van genieten. 'Mijn hulp komt van de Heer' – een vers uit Psalm 121. Het spraak haar aan.

Haar levenseinde kwam – ondanks de hoge leeftijd – toch eigenlijk nog onverwacht. Een lang ziekbed bleef haar bespaard.

De afscheidsdienst in de Höftekerk en de begrafenis op de Larikshof waren op maandag 13 maart. Wij leven mee met de kinderen en alle nabestaanden.

Ds. Noordmans

Geesje Meilink - Timmer

Op vrijdag 17 maart overleed mw. Geesje Meilink-Timmer.

Geesje werd geboren in Oud-Baalder in 1931. Ze groeide met haar zusje op in de boerderij van haar ouders en maakte als kind bewust de oorlog mee.

In 1952 trouwde ze met Reinder Meilink. Samen begonnen ook zij een boerenbedrijf, aan de Rheezerbrink. Ze kregen samen vijf kinderen waarvan het tweede kind, Hendrikje genaamd, na een korte tijd overleed.

Na jaren verkochten ze het bedrijf en gingen wonen in de Berkenlaan in het Heemserbos. Een in eerste instantie lastige keuze die goed bleek uit te pakken: er was meer vrije tijd om leuke dingen te doen, en Geesje, die een rijbewijs had, ging er graag op uit!

Geesje was een warme en zorgzame vrouw. Ze stelde zich niet op de voorgrond, maar wist niettemin heel goed wat ze wilde. Ze hield ervan om verzorgd voor de dag te komen en

haar zaken op orde te hebben. Soms was ze ondeugend, maar dat pleit beslist niet tegen haar. Ze was er, voor haar man, en ook voor de kinderen en kleinkinderen, waar ze groots mee was.

Ze verhuisde naar de Lijsterbeslaan. En later naar de Havenweg. Toen was ze al alleen, omdat in 1996 haar Reinder was gestorven. In haar laatste levensjaar werd ze verzorgd in Coevorden, omdat zij begon te dementeren. Aan haar geloof heeft zij zich altijd vastgehouden. Aan de hand van de Heer heeft ze de moed gevonden om ook door dalen heen haar weg in vertrouwen te blijven gaan. In het afscheid lezen we dan ook uit Psalm 121. In dat geloof mocht ze haar leven leiden, en loslaten.

Ds. Gijsbert Rohaan

In herinnering

Berendina Jenneke Bloemendal

Woensdag 15 februari kwam door een hartaanval plotseling een einde aan het leven van Jennie Bloemendal (Schoutenhof 59). Ze was 75 jaar.

Jennie werd geboren 1947 in Wierden. Na de lagere school en de huishoudschool krijgt Jennie als enige van haar drie zussen en broertje de kans om door te leren. Daarvoor moest ze wel naar een kostschool bij Utrecht. Ze is dan nog maar 14 jaar. Eenmaal klaar komt ze als lerares in Vroomshoop voor de klas te staan. In 1974 trouwt ze met Harry Hogenkamp. Ze gaan wonen in Munstergeleen waar haar man bij de politie werkt. Later zullen ze naar Raalte en vervolgens naar Hardenberg verhuizen. Ze krijgen twee kinderen: David Jan en een pleegdochter Nancy. Eind 1995 breekt Jennie haar voet. Dat resulteert in dystrofie en daarna tal van andere klachten die haar leven zwaar overschaduwden, vooral vanwege de voortdurende pijn, vermoeidheid en benauwdheid. Dat vroeg veel van haar, en ook van haar omgeving. Haar

huwelijk bleek helaas niet tegen zoveel spanningen bestand. Ook haar werk voor de klas moet ze opgeven. Ook in die moeilijke jaren had ze net als vroeger een sterke drang om wat voor anderen te kunnen doen. Ze zet zich in voor de Buurtkamer, de Stuw, VOC en ook onze kerk. De laatste jaren kon ze wat meer ontspannen met haar tegenslagen omgaan en dat leidde tot weer goede banden met haar ex-man en kinderen.

Bij de begrafenis woensdag 22 februari volgden we de liturgie die ze zelf had samengesteld met mooie liederen en uit de bijbel Ps 27. We leven mee met haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.



ds. de Lange

Hendrika Johanna Valkman - Derks

Zondag 26 februari is overleden op de respectabele leeftijd van 94 jaar mw. Jo Valkman (de Spinde 303). Haar laatste dagen werd ze verzorgd in Clara Feyeona Heem. Jo Valkman werd geboren 1929 in het gezin van de familie Derks. Zij was de jongste van vier kinderen. Als ze de lagere school af heeft, is het oorlog. Middelen om door te leren zijn er niet en ze gaat daarom aan het werk als hulp in de huishouding op verschillende adressen. Na de oorlog leert ze Rieks Valkman kennen. Eenmaal getrouwd betrekken ze een woning aan de Jan Weitkamplaan. Ze krijgen vier kinderen: Jannie, Gerrit, Bea en Greetje. Rieks is vrachtwagenchauffeur, maar als hij dat werk niet meer kan doen verhuizen ze naar Winterswijk. Daar runnen ze voor vijf jaar een café. In 1977 komen ze vanwege gezondheidsredenen weer terug naar Hardenberg. De kinderen herinneren zich lieve ouders met wie ze vaak spelletjes tot diep in de

avond speelden. Vanaf ongeveer 1990 is de tijd van werken voorbij en genieten ze van de camping en busreizen door Europa. In 2014 overlijdt haar man Rieks. Zij probeert zo goed mogelijk de draad weer op te pakken. Dat lukt. Ze geniet van de klein- en achterkleinkinderen en ze ziet in dankbaarheid terug op het vele mooie en goede dat het leven haar bracht. In de dienst voorafgaande aan haar begrafenis maandag 6 maart zongen we de liederen die ze zelf had uitgezocht en lieten ons bemoedigen door een woord van de Heer in Mat 11: 28 "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven."



ds. de Lange

In herinnering

Arjen Bouma

Dinsdag 28 februari is overleden dhr. Arjen Bouma, Groeneveldweg 3 Venebrugge in de hoge leeftijd van 93 jaar. Zijn wens was om tot het laatst toe thuis te zijn. Dat werd mogelijk door de hulp en zorg van kinderen, familie en zorgmedewerkers.

Arjen werd geboren in 1929 in Avereest. Hij was de vierde van de zes kinderen van de familie Bouma. Hij groeit op in Brucht, waar zijn ouders boerden op de Helenahoeve.

Zijn eerste huwelijk met Trijntje Breukelman duurt maar enkele jaren. Op jonge leeftijd overlijdt zij en blijft hij met twee kleine kinderen achter. Later, 1966 zou hij met Rinske Gorter trouwen en komen er nog twee kinderen bij. Ze wonen dan in Heemse. Arjen werkt bij de Wavin en is daarnaast ook schoorsteenveger. In 1974 verhuizen ze naar de Groeneveldweg waar ook zijn schoonzuster Dora met haar man woont. Samen nemen ze de zorg voor hun vader op zich. Als hij na 7 jaar overlijdt, breekt een rustige tijd aan. Arjen en Rinske trekken er veel op uit met de caravan en

de fiets. In 2017 komt zij te overlijden en is Arjen weer alleen.

In de dienst van woord en gebed dinsdag 7 maart in de Opgang haalden we mooie herinneringen op aan zijn lange leven.

Uit de bijbel lezen we over de bloemen des velds en de vogelen des hemels die ons leren zonder zorgen, bij de dag te leven. Arjen Bouma zong vele jaren mee bij HCM, en daarom was het koor aanwezig om hem met ons de laatste eer te bewijzen.

We leven mee met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem zullen missen.



ds. de Lange

Gerritdina Elsin Dorgelo - Bakker

Op 15 februari overleed : Gerritdina Elsin Dorgelo-Bakker(Diny). 77 jaar mocht ze worden.

Diny had 3 kinderen, 8 kleinkinderen 5 achterkleinkinderen. Ze woonde Hundekovenstraat 14 in Hardenberg.

Gelukkig mogen we ook terugzien op andere tijden. Op de liefde die ze gaf. Dat ze altijd behulpzaam was en kon genieten van een praatje of een terrasje. Dat ze ondanks beperkingen positief bleef. Zo zijn we ondanks het verdriet ook dankbaar voor haar leven.

Diny groeide op aan de Kerkdijk in Collendoorn. Toen ze ging verdienen moest ze haar loon thuis afdragen. Andere tijden. Ze kreeg verkering met Jan op de ijsbaan.

Op 7 december 1966 zijn ze getrouwd. Bij de trouwdienst in de kerk luidde de tekst "Geef de Here uw hand." Dat hebben Jan en Diny 56 jaar gedaan bij ups en downs. En dat mogen we, in het bijzonder jullie, nu ook doen. Ondanks dat grote verdriet mag je vertrouwen op God die er

bij is. En Hij je bij de hand neemt, elke dag opnieuw.

Diny heeft veel gewerkt. In de textiel fabriek, bij Carinova en bij mensen thuis. Dat deed ze graag. Ook was ze vrijwilliger op Clara.

Diny was een grote steun voor Jan. Dan denk ik niet alleen aan de boterhammen die ze altijd voor hem smeerde maar ook op die momenten dat het moeilijk was.

En meezingen. We missen in haar een meelevend gemeentelid. We missen als kerkelijke gemeente ook haar gezelligheid. Moge God Jan nabij zijn. Moge God kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen nabij zijn. Dat jullie in liefde de herinneringen aan haar mogen meedragen. Moge God jullie troosten.

Ds. Martin Voet



VluchtelingenWerk Nederland

Persbericht

02-03-2023

VluchtelingenWerk Hardenberg zoekt vrijwilligers

Stel je voor dat je in een vreemd land terecht komt, waar je de taal niet spreekt en de weg niet kent. Waar de regels anders zijn en het openbaar vervoer of de gezondheidszorg niet zo werkt als je gewend bent. Wat zou het dan fijn zijn als iemand je wegwijs maakt in die nieuwe wereld, zodat jij je thuis kunt voelen op je nieuwe plek.

VluchtelingenWerk zoekt op korte termijn maatschappelijk begeleiders, die vluchtelingen begeleiden in de eerste periode in Hardenberg, waar zoveel nieuw voor hen is.

Maatschappelijk begeleider

Wil jij vluchtelingen helpen bij de eerst opvang in de gemeente en ben je goed in regelen?

Als maatschappelijk begeleider help je bij het regelen van allerlei praktische zaken en het op weg helpen in een voor hen onbekende gemeente. Denk bijvoorbeeld aan wegwijs maken van zaken in en rondom het huis, het zoeken van een huisarts, basisschool, het helpen bij de aanvraag van huurtoeslag, het leren kennen van de buurt en het helpen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Nieuwe cliënten krijgen een vast contactpersoon, die hen in de eerste periode begeleidt.

De gevraagde tijdsbesteding is 2 dagdelen per week. Voor de juiste begeleiding willen wij onze cliënten/statushouders continuïteit bieden en vragen wij begeleiders die zich langer dan een jaar aan onze organisatie willen binden.

Wat bieden wij?

Je maakt deel uit van een betrokken en gemotiveerd vrijwilligersteam. Verder bieden wij ondersteuning door een beroepskracht, een inwerkprogramma, de mogelijkheid om (online) aanvullende cursussen en trainingen te volgen, een onkostenvergoeding en vooral boeiend en zinvol werk!

Interesse?

Stuur dan een mail naar teamleider Gineke de Bruine via gdbruine@vluchtelingenwerk.nl

Van de Diaconie



DE LEUKSTE WEEK VAN JE ZOMERVAKANTIE!

Heeft u – of kent u - kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, wonend in de gemeente Hardenberg, Ommen of Twenterand en zou u ze graag een fijne vakantie week toewensen maar beschikt u/men niet over de nodige financiële middelen? Leest u dan vooral verder, misschien biedt Bij Ons Dagkamp een mogelijkheid om dit tóch te realiseren. We bestaan dit jaar 10 jaar! Bij Ons Dagkamp is een stichting die jaarlijks een vakantie week organiseert waarbij kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. Plaats: op het weiland van 't Golfje, Waaijerinkweg 1a in Beerzerveld. Wij streven ernaar om de helft van de beschikbare plekken te reserveren voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om iets leuks te organiseren voor hun kinderen tijdens de schoolvakantie.

Speciaal voor deze kinderen is de Gesponsorde Plek bedacht. Hierbij betalen bedrijven of particulieren via sponsoring de volledige kosten voor het kind dat voor deze Gesponsorde Plek wordt aangemeld. Een sponsor weet niet welk kind hij/zij sponsort.

De vakantie week is de tweede week van de zomervakantie, van 28 t/m 31 augustus 2023, iedere dag van 9.00-15.30 uur. De dagen zijn gevuld met verschillende leuke activiteiten. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Als u gebruik wilt maken van een Gesponsorde Plek, dan kunt u tot 30 juni via onze website (www.bijonsdagkamp.nl) een verzoek tot deelname doen. U vermeldt bij de aanmelding de code: E9-GSP-111. Na de sluitingstermijn beslist het bestuur van Bij Ons Dagkamp welke kinderen een Gesponsorde Plek toegewezen krijgen. U wordt in de eerste week van juli geïnformeerd óf uw kind in aanmerking komt voor een Gesponsorde Plek.

Hopelijk tot gauw Bij Ons,
Ruud Pleeging en Anneke Schippers
Stichting Bij Ons Dagkamp
Mobiel: 06 – 24888858 > Ruud
Mobiel: 06 – 16574948 > Anneke

Zin In



Mocht u zich willen opgeven, bekijk dan de info over de activiteiten:

<http://www.pknhardenbergheemse.nl>
[facebookpagina zin in](#)

Do. 6 apr. Livestream *The Passion*; bios Hardenberg; 20.00 uur; gratis toegang.

Ons tweede interkerkelijk project is gelukkig van de grond gekomen, namelijk de Livestream van *The Passion*, zoals deze al jaren op Witte Donderdag op de televisie wordt gebracht. Dit keer is dit indrukwekkende verhaal vanuit het Friese Harlingen en nu dus te zien op een groot scherm in bioscoop Hardenberg. Mooi voor alle geïnteresseerden (m.n. jongeren) in Hardenberg!



Zo. 16 apr. Kunstwandeling; 13.30 uur start vanaf de Stephanuskerk; ca 3 km; vrije gift.



Al wandelend de kunst en cultuur van Hardenberg ontdekken. De deelnemers krijgen een routekaart met daarop interessante informatie over de verschillende objecten die onderweg te zien zijn. Al wandelend is het ook fijn om met elkaar in gesprek te gaan. Een gezellige afsluiting met een kop koffie/thee en wat lekkers! Uw gastvrouwen zijn Daniëlle Hierink en Marloes van Lenthe.

Di. 18 apr. Dialoog *Huisartsen over euthanasie*; 20.00; Hessenwegkerk; vrije gift.

Euthanasie is actieve beëindiging van het leven bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Een erg ingrijpende beslissing, ook moeilijk voor een arts. Deze avond zullen twee huisartsen hun persoonlijke visies met elkaar en de deelnemers bespreken en



natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. *Eric v.d.Berg*, huisarts in de praktijk Carrousel in Ommen, maakt gebruik van zowel terminale sedatie als nodig en gewenst euthanasie. *Andrea van Westreenen*, huisarts in het Zorgkwartier Ommen, heeft palliatieve sedatie als onderdeel in haar palliatieve zorg. Echter vanuit haar christelijke levensovertuiging is euthanasie voor haar een brug te ver.



Uit de AK

Nieuw Beleidsplan

Het beleidsplan 'Snoeien om te bloeien' was voor de periode 2018 – 2022. Gedurende die jaren is er veel gebeurd. Het snoeien kreeg aandacht en leverde vraagtekens en pijn op. De gedachte was nooit ver weg dat dit bij het nodige (kerk)onderhoud hoort. Nieuwe kansen en perspectieven kregen ruimte.

In diezelfde tijd gebeurde er iets onverwachts: corona hield ons in de greep en op een ongedachte manier moesten er bijzondere maatregelen genomen worden. En vorig jaar kregen we te maken met oorlog in Europa en een wereldwijde energiecrisis.

Hebben we ruimte gemaakt om te bloeien? Zijn de voorwaarden beter geworden? Of zouden we onze eisen misschien niet al te hoog moeten stellen en tevreden moeten zijn met dat wat we hebben weten te behouden?

We stonden stil bij de wens om op een goed moment naar de toekomst te kijken en wensen en ideeën in een nieuw beleidsplan te gieten. Dat bleef in de hoofden en harten van mensen wel aandacht vragen, maar resulteerde tot begin dit jaar nog niet in concrete plannen. Wel spelen er allerlei vragen die we mee willen nemen:

- Rond de manier waarop we onze kerkelijke organisatie ingericht hebben. De manier waarop we in wijkgemeenten werken en predikanten en kerkelijk werkers aan die wijken verbinden. Kan dat ook anders? Willen we dat ook?
- Wat bindt ons? Waar staat de kerk voor? Wat zijn de vragen en antwoorden die bij ons en deze tijd passen?
- Hoe gaan we om met het gestaag dalende ledenaantal?
- En kunnen we straks nog wel nieuwe predikant(en) beroepen?

- Zijn er nog wel nieuwe predikanten? Want er is veel te weinig jonge aanwas van jonge professionals, ook als je het ledenverlies meerekent;
- Richten we ons vooral op wat er binnen kerkmuren gebeurt of hebben we ook een boodschap aan de mensen daarbuiten?
- Hoe zorgen we voor balans in onze ambities en mogelijkheden? Dat geldt niet alleen in financieel opzicht, maar ook op het gebied van personele invulling – ook van vrijwilligers;
- Hoe gaan we verder met 'Stadskerk'? En lukt het ons om daar een beter passende term voor te vinden?



Nieuw Kerkelijk Peil

Toen kwamen we in aanraking met de mogelijkheden van Nieuw Kerkelijk Peil. Het is ontstaan in Australië en wordt in Nederland begeleid door de Protestantse Theologische Universiteit. Er wordt gebruik gemaakt van een enquête die helpt om in kaart te brengen wat een gemeente al in huis heeft. Vragenlijsten kunnen zowel op papier als online ingevuld worden. Er zal de nodige aandacht besteedt worden aan hoe iedereen te betrekken om te inventariseren wat er leeft. Om op basis van de informatie die dat oplevert aan de slag te gaan met de vragen die hiervoor gesteld zijn en vast nog veel verder aangevuld kunnen worden.

En dat dan omzetten in een beleidsplan waarin we onszelf herkennen en waar we de komende jaren inspiratie uit kunnen putten. Dat is het plan. De komende tijd gaan we eerst onder leiding van Evelien Vrolijk (Gemeentebegeleider & Adviseur Dienstverlening van de Protestantse Kerk in Nederland) een workshop met de

voltallige Algemene Kerkenraad houden. Om dit verder te ontdekken en uit te werken. En vervolgens met de wijkkerkenraden af te stemmen of dit ons helpt in het proces dat voor ons ligt. En als dat allemaal naar wens verloopt gaan we u allen bevragen via de enquête.

Platform van Kerken

Op 23 februari heeft de ledenvergadering van het Platform van Kerken Hardenberg plaatsgevonden in de Petrakerk. Aanwezig waren naast de afgevaardigden van de kerken en diverse vertrouwenspersonen.

De avond werd zoals gebruikelijk geopend met een korte viering die werd verzorgd door Wim van der Wel. Hij las 1 Kor. 3: 1-12 en stond daarna vooral stil bij vers 7: Het is niet belangrijk wie plant of begiet; alleen God is belangrijk want Hij doet groeien.

Tot slot van de viering werd Lied 95 uit het oude liedboek voor de kerken gezongen.

Vervolgens werd de vergadering geopend door voorzitter Huibert Prins. Als lid werd de Gereformeerde Kerk Nederland Hardenberg e.o. welkom geheten.

Het hoofdonderwerp van deze ledenvergadering werd daarna behandeld: 'Een veilige kerk'. Dit thema werd toegelicht door Marianne Bronsveld van Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR), een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dit meldpunt adviseert en begeleidt slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties, adviseert kerken bij situaties van misbruik en werkt samen met de kerken aan veiligheid in de kerk. In het vervolg van haar presentatie kwamen o.a. aspecten aan de orde als: wat is misbruik, waarom zwijgen slachtoffers vaak, wat zijn risicofactoren bij seksueel misbruik in kerkelijke relaties en tot slot werd een stappenplan voor een veilige kerk gepresenteerd.

Het tweede deel van de vergadering stond vooral in het teken van enkele huishoudelijke zaken.

A. Financiën:

De penningmeester gaf een toelichting op de rekening 2022 en de begroting 2023. De financiële administratie is gecontroleerd door afgevaardigden van twee kerken en is akkoord bevonden. De penningmeester wordt "decharge" verleend. De ledenvergadering stemt in met een contributie van € 95,- (was € 80,-) voor leden en van € 45,- (was € 40,-) voor waarnemers.

B. Verkiezing bestuursleden:

De voorzitter bedankt de scheidend voorzitter Wim v.d. Wel en de aftredend secretaris Bert Kramer voor hun jarenlange inzet voor het werk van het Platform. Hij wenst hun Gods zegen en overhandigt beiden een bos bloemen en waardebon. Als nieuwe secretaris wordt Erik van de Grampel benoemd.

De ledenvergadering werd vervolgens afgesloten met een dankgebed door de voorzitter.

Roelie Brink.

Verkoop potgrond

De verkoop van potgrond was een groot succes! We mochten 272 zakken verkopen met een totale opbrengst van € 1.341,25. Alle kopers hartelijk bedankt!

Erik van de Grampel,
Secretaris Platform van kerken Hardenberg

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië



Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool.

Omzien naar elkaar is ook nu hard nodig in Moldavië en daar is op Paaszondag de gelegenheid voor om aan deze kwetsbare mensen aandacht te besteden.

Helpt u mee deze collecte tot een groot succes te maken?



Kleding- en boekenbeurs



Kleding- en boekenbeurs in De Schakel op 14 en 15 april

Onze halfjaarlijkse kleding- en boekenbeurs is onderhand een begrip geworden in onze kerkelijke activiteiten agenda. Het aantal bezoekers neemt per beurs toe en veel kleding en boeken krijgen een nieuwe eigenaar. Graag geven we u wat meer informatie over de beurs. De beurs bereikt veel mensen: allereerst de kopers, die voor een heel klein bedrag kleding en boeken kunnen kopen. Het goedkoopste artikel is 50 cent, het duurste 5 euro (voor een jas). Daarnaast gaat de opbrengst van de beurs naar een goed doel; altijd naar een doel waar Hardenberghers direct bij betrokken zijn. Zo weten we dat het geld goed terecht komt. De overgebleven kleding en spullen gaan naar diverse plekken over de gehele wereld. Zo zijn er na onze najaarsbeurs vijf volle zakken met niet verkochte kinderkleding en fleecedjassen naar Tanzania gegaan en gaan er spullen naar CRR (Christian Refugee Relief) waar diverse Hardenberghers bij betrokken zijn. Tot slot gaat de overgebleven kleding naar Roemenië en naar onze plaatselijke In Beeld, die de kleding weer beschikbaar stelt aan de Oekraïeners en asielzoekers in Hardenberg. Soms komen zij hier aan met niets anders dan de kleding die ze aan hebben..

Al met al dienen we naast deze mensen ook het milieu. Al deze spullen krijgen een tweede leven, wat past binnen het duurzaam en zorgvuldig omgaan met onze aarde. Het is altijd heel gezellig op de beurs. De koffie staat klaar, veel mensen ontmoeten elkaar even voor een praatje. Kom gerust eens een kijkje

nemen, als u er nog nooit bent geweest. En wilt u wat fijne leesboeken voor de vakantie of gewoon thuis, de keuze is reuze!

Daarnaast zijn we onze gevers van kleding en boeken natuurlijk erg dankbaar, want zonder hen zou de beurs niet mogelijk zijn. Hebt u nog schone zomerkleding over? Voor heren, dames kinderen en/of baby's? Of boeken? Wij zijn er erg blij mee!

U kunt uw kleding en boeken weer inleveren bij de volgende adressen:

fam.de Weerd, Klinkerweg 4;
fam. Blaak, Eiberhof 21,
fam. Imminga, Ondermaat 22;
fam. van der Velde, Loorlaan 4;
mw. B. Pieffers, Margriet 38
fam. Bakker, Ganzebloem 6;
fam. Heidotting, Löhnisweg 1
Lies van Noort Leeuwerikenstraat 36

De beurs vindt plaats op vrijdagavond 14 april van 18.00 - 21.00 uur en zaterdagmorgen 15 april van 10.00 - 13.00 uur in De Schakel. Van harte welkom!

De opbrengst gaat deze keer naar Stichting Noaber in Hardenberg

Iena Imminga, Jeannet Evers, Ellen Kaptein en Gerda van der Wel

En natuurlijk bent u van harte welkom op de beurs voor kleding en boeken voor een prikkie!

Kerkdiensten

datum	tijd	kerk	predikant	opmerkingen	wijk
zondag 2 april 2023		Palmpasen			
2-apr	09:30	Matrix	ds. M.S. Voet		Marslanden
2-apr	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse
2-apr	10:00	De Opgang	ds. J. Dijkstra		Radewijk
2-apr	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
2-apr	11:00	Oostloorn	dhr. J. Smit		PGHH
2-apr	17:00	Radewijk	Vesper		
donderdag 6 april 2023		Witte Donderdag			
6-apr	19:30	De Opgang	ds. Piet Langbroek		
vrijdag 7 april 2023		Goede vrijdag			
7-apr	10:00	Höftekerk	ds. Bert de Lange		
7-apr	19:30	De Opgang	ds. Piet Langbroek		
7-apr	19:30	Höftekerk	ds. Wim van der Wel		
7-apr	19:30	Hessenwegkerk	ds. Pieter Noordmans	HA	
zaterdag 8 april 2023		Stille zaterdag			
8-apr	21:00	De Opgang	ds. Piet Langbroek		
zondag 9 april 2023		Pasen			
9-apr	09:30	Matrix	dhr. W. Kelder, Hoogeveen		Marslanden
9-apr	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
9-apr	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
9-apr	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
9-apr	10:00	De Opgang	ds. Bert de Lange		Radewijk
9-apr	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
zondag 16 april 2023					
16-apr	09:30	Matrix	ds. M. Bondzio, Kampen		Marslanden
16-apr	10:00	De Opgang	ds. Pieter Noordmans		Radewijk
16-apr	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse
16-apr	10:00	Höftekerk	ds. Bert de Lange		Centrum
16-apr	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
zondag 23 april 2023					
23-apr	09:30	Matrix	ds. Piet Langbroek	dopen	Marslanden
23-apr	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
23-apr	10:00	Hessenwegkerk	Martijn van Breden		Heemse
23-apr	10:00	De Opgang	ds. Bert de Lange		Radewijk
23-apr	10:00	Höftekerk	mw. N. Jonkers-Salomons	creatief	Centrum
23-apr	11:00	Oostloorn	ds. Piet Langbroek		PGHH
zondag 30 april 2023					
30-apr	09:30	Matrix	ds. M.S. Voet		Marslanden
30-apr	10:00	Hessenwegkerk	ds. D. Juijn, Delden		Heemse
30-apr	10:00	De Opgang	ds. Piet Langbroek	Zangdienst	Radewijk
30-apr	10:00	Höftekerk	Martijn van Breden		Centrum

Bijbelrooster april/mei



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Vrijdag	7 april	Matteüs 27:1-56	Beschuldigd en gekruisigd	<i>Goede vrijdag</i>
Zaterdag	8 april	Matteüs 27:57-66	De achterblijvers	
Zondag	9 april	Matteüs 28:1-15	Hij is niet hier	<i>1e Paasdag</i>
Maandag	10 april	Matteüs 28:16-20	Ga op weg	<i>2e Paasdag</i>
Dinsdag	11 april	Psalm 139:1-12	U kent mij	
Woensdag	12 april	Psalm 139:13-24	Wonderbaarlijk gemaakt	
Donderdag	13 april	Nehemia 1:1-11	Een nederig gebed	
Vrijdag	14 april	Nehemia 2:1-10	Een verzoek aan de koning	
Zaterdag	15 april	Nehemia 2:11-20	Op zoek naar medestanders	
Zondag	16 april	Nehemia 3:1-10	Aan de slag	
Maandag	17 april	Nehemia 3:11-21	Samenwerken loont	
Dinsdag	18 april	Nehemia 3:22-32	Een bont gezelschap	
Woensdag	19 april	Nehemia 3:33-4:8	Verdedig Gods werk	
Donderdag	20 april	Nehemia 4:9-17	Op je hoede	
Vrijdag	21 april	Nehemia 5:1-13	Klachten en verwijten	
Zaterdag	22 april	Nehemia 5:14-19	Onbaatzuchtig	
Zondag	23 april	Psalm 23	Het ontbreekt mij aan niets	
Maandag	24 april	Nehemia 6:1-9	Valse voorwendzelen	
Dinsdag	25 april	Nehemia 6:10-19	Bangmakerij	
Woensdag	26 april	Nehemia 7:1-7a(-60)	Teruggekeerde ballingen	
Donderdag	27 april	Nehemia 7:61-72a	Tijd om te vestigen	
Vrijdag	28 april	Nehemia 7:72b-8:12	Voorlezing van de wet	
Zaterdag	29 april	Nehemia 8:13-18	Loofhuttenfeest	
Zondag	30 april	Nehemia 9:1-8	Boetedoening	
Maandag	1 mei	Nehemia 9:9-17	Een God van vergeving	
Dinsdag	2 mei	Nehemia 9:18-28	Uitlevering en redding	
Woensdag	3 mei	Nehemia 9:29-37	Gods geduld	
Donderdag	4 mei	Nehemia 10:1-34	Een nieuw verbintenis (1)	<i>Dodenherdenking</i>
Vrijdag	5 mei	Nehemia 10:35-40	Een nieuw verbintenis (2)	<i>Bevrijdingsdag</i>
Zaterdag	6 mei	Psalm 149	Glorie voor Gods getrouwen	
Zondag	7 mei	Nehemia 12:27-43	Grote feestvreugde	
Maandag	8 mei	Nehemia 12:44-13:3	Orde op zaken	

Collecten

Overzicht Januari 2023

Overzicht Februari 2023

Datum	Omschrijving	Totaal	Datum	Omschrijving	Totaal
1-1-2023	Armoedebestrijding	€ 166,70	5-2-2023	Pakistan	€ 1.066,25
	Kerk	€ 129,80		Kerk	€ 668,35
	Oostloorn/KerkTv	€ 39,05		Oostloorn/KerkTv	€ 93,25
8-1-2023	Oekraïne	€ 2.505,72		Meander/KerkTv	€ 26,40
	Kerk	€ 920,60	12-2-2023	Aardbeving	€ 13.116,13
	Oostloorn/Voedselbank	€ 84,05		Ethiopië	€ 1.687,22
	Meander/Voedselbank	€ 23,60		Kerk	€ 1.003,85
	Nagekomen flessenactie ZWO	€ 17,80		Oostloorn/Voedselbank	€ 83,95
15-1-2023	Voedselbank Hardenberg	€ 2.029,50		Meander/Voedselbank	€ 31,65
	Kerk	€ 990,70		Kerktelefoon	€ 103,20
	Oostloorn/Hope & Dream	€ 116,60		Gift Heemse West	€ 58,80
	Meander/Hope & Dream	€ 18,70		nagek. Samen Zingen	€ 33,60
22-1-2023	NBG	€ 1.035,00	19-2-2023	Vakantiebureau	€ 584,10
	Kerk	€ 748,92		Kerk	€ 624,90
	Oostloorn/De Brug	€ 111,50		Oostloorn/Hope&Dreams	€ 100,50
	Meander/De Brug	€ 31,15		Meander/Hope&Dreams	€ 36,15
29-1-2023	Leprazending	€ 930,45		Interk.Zang Open Doors	€ 505,85
	Kerk	€ 792,60	26-2-2023	Zambia	€ 1.209,00
	Oostloorn/Vr.Saxenburg	€ 93,25		Kerk	€ 588,10
	Meander/Vr. Saxenburg	€ 26,40		Oostloorn/De Brug	€ 122,60
				Meander/De Brug	€ 31,05
	Totaal	€ 10.812,09		Totaal	€ 21.774,90

Bijzonder noemenswaardig is de bijdrage die gemeenteleden hebben gegeven tbv de aardbeving onlangs in Syrie en Turkije. Deze is indrukwekkend te noemen met meer dan € 13.000 aan financiële steun. Hartelijk dank hiervoor!



Giften

Ontvangen giften t/m 13 februari 2023

Ontvangen via:	Bestemming:	Bedrag:
Harry Meijer	Kerk	€ 30,00
W. Bult-Gelling	Wijkkas Heemse	€ 20,00
W. Bult-Gelling	Wijkkas Heemse	€ 10,00
A. Zandman-Snijders	Voedselbank	€ 20,00
Tiny Veltink	wijkkas Heemse	€ 10,00
Tiny Veltink	wijkkas Heemse	€ 10,00
Tiny Veltink	wijkkas Heemse	€ 15,00
Diny Pullen	Kerk	€ 10,00
Henk Kleinjan	Baalderveldpot	€ 10,00
Anoniem	Verjaardagsfonds centrum	€ 2,00
		€ 137,00

Ontvangen giften t/m 19 maart 2023

Ontvangen via:	Bestemming:	Bedrag:
Anoniem	Wijkkas Radewijk	€ 10,00
Oosthoorn	Kerk	€ 10,00
Berti Smit	Bloemenfonds wijk Heemse	€ 10,00
Berti Smit	Bloemenfonds wijk Heemse	€ 10,00
Berti Smit	Bloemenfonds wijk Heemse	€ 20,00
Anoniem	Zending Gambia	€ 5,00
Anoniem	Turkije en Syrië	€ 5,00
D. Schrotenboer	Kerk wijkfonds Radewijk	€ 10,00
D. Kamphuis	Kerk wijkfonds Radewijk	€ 20,00
G. Hamhuis	Kerk wijkfonds Radewijk	€ 10,00
L. Waterink -Kamphuis	Kerk wijkfonds Radewijk	€ 10,00
Anoniem	Kerk (uit wijk Centrum)	€ 15,00
T. van Weerden	Kerk	€ 10,00
Anoniem AKB	Kerk	€ 10,00
Anoniem AKB	Kerk	€ 20,00
Anoniem	Giro 555	€ 25,00
Anoniem AKB	Kerk	€ 30,00
Anoniem	Baalderveldpot	€ 10,00
Anoniem	Verjaardagsfonds centrum	€ 2,00
		€ 242,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling geven aan ons gemeentezijn zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Een ontmoeting in de tuin

Tekst: ds. Irma Pijpers, naar Johannes 20

Het is vroeg in de morgen als Maria Magdalena naar het graf loopt. Het natte gras kriebelt tegen haar benen als ze de tuin in loopt. Ze merkt het niet. Haar wangen zijn net zo nat als haar voeten.

Als een slechte film vullen de afgelopen dagen haar gedachten. Steeds opnieuw duiken de beelden op van die verschrikkelijke gebeurtenissen. Haar Jezus is er niet meer. Machteloos heeft ze staan toekijken toen hij gevangen werd genomen en werd afgevoerd. Om haar heen schreeuwden de mensen "Kruisig hem!" Met haar handen op haar oren schreeuwde zij keihard: "HOUD JE MOND!" Maar haar stem ging verloren in het geschreeuw.

Huilend slaat ze de hoek om en blijft dan met een schok staan. Voor haar ligt het graf, maar de zware steen, waarvan ze al had gevreesd dat ze die niet kon weggrollen, ligt niet meer op zijn plek. Het graf is open en uit de verte kan ze al zien dat er niemand meer in ligt. Ze kan haar ogen bijna niet geloven. "Nee, nee, nee...!", mompelt ze, terwijl ze het graf in rent. Het is inderdaad leeg. "Nee!" schreeuwt Maria nogmaals terwijl ze het graf uit rent, in de hoop dat ze nog mensen ziet. Het maakt haar niet uit, wie dan ook. Als ze maar kan vragen waar hij is.

De tuin is leeg. Niemand te zien. Huilend gaat Maria op de steen zitten. Ze huilt zo hard, dat ze de voetstappen niet hoort aankomen. "Mevrouw, waarom huil je? Wie zoek je?" hoort ze. "O meneer!

Heeft u mijn vriend gezien? Hij is weg... Hebben ze hem meegenomen? Weet u waar Jezus is?" ratelt ze. Ze hoopt zó dat hij wat gezien heeft.

"Maria", zegt de man. Met een ruk kijkt ze op. Voor haar ziet ze het vertrouwde gezicht.

"Meester!"

roept ze. Zo snel als haar voeten haar kunnen dragen, rent ze op hem af, haar armen gespreid. "Raak me niet aan, dat kan nog niet", hoort ze. "Maar ga naar de stad en vertel wat je gezien hebt". Het kost haar moeite om Jezus weer de rug toe te keren. Maar ze weet dat dit haar taak is. En zo snel als ze kan, rent ze naar de stad. Dit móét iedereen horen!





contactgegevens
@ colofon

Kerkelijk Bureau

Adres: de Schakel, Lage Doelen 5, Hardenberg.

U kunt hier terecht voor het kopen van collectemunten, inleveren van declaraties of giften en overige vragen op maandagochtend van 10 – 12 uur en elke 1e woensdag van de maand van 19 – 20 uur. Op deze tijden zijn we ook telefonisch bereikbaar op 06-82693739.

Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen, giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de "Kerkklank" van mei 2023 **uiterlijk maandag 17 april 2023**. Kopij bij voorkeur inleveren per e-mail. Het adres is:

kerkklinkhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Ds. Bert de Lange

Opmaakredacteur:

vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202

Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43, tel. 216237

Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie (€ 15,00) en/of een digitale versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl). Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bv alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten

0523-263488

hutten@kpnmail.nl

Höftekerk/ De Schakel

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg

0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge

06-25007675

hilkoklinge@hotmail.com

Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg

0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-

Schulenburg

0523-266687 of 06-57050404

jannekemeijer@xs4all.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg

0523-266744

koster: Dhr. J. Meerveld

0523-262216

jtmeerveld@hotmail.com

Hessenwegkerk/ De Esch

Hessenweg 47

7771 RD Hardenberg

0523-262216

koster: Dhr. J. Meerveld

0523-262216

jtmeerveld@hotmail.com

Clara Feyoena Heem

Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg

0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer

0523-267733

timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1

7772 EC Hardenberg

0523-262597

beheerder: Rick van Duren

06-20621620

De Beek

Hondsdrif 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg

Op 7 april, goede vrijdag, wordt er een dienst gehouden om 19.30 u in de Höftekerk te Hardenberg o.l.v ds Wim van der Wel

Met medewerking van
interkerkelijk koor Zevenmaal
O.l.v. dirigent Tobias Bethlehem
Organisten: Riekus Hamberg en Erik Nijzink

Het koor zingt o.a. het
Stabat Mater van Josef Rheinberger

Welkom

www.Zevenmaal.nl

